



Marsbrev



Hej!


Alla barn jobbar på flitigt i skolan och har en stor arbetsglädje. Vi har fullt upp med att presentera nya materiel och stödja dem i deras arbete. Vilket är helt underbart! I skolan har vi arbetat och lärt hos mer om vårt samhälle, klassiska sagor och barnboksförfattare. Vi har också varit på en mycket rolig teater "En klok boktok" och åkt skridskor i ishallen.



Under månaden mars kommer vi att lära oss mer om alfabetiskordning, varför vi firar påsk och träna lite extra på vår handstil och skriva olika sorters texter.

Då det är vinter och förhoppningsvis snö planerar vi för längdskidåkning tisdagen den 13 mars kl. 8-11. Längdskidor, stavar samt pjäxor finns att låna gratis. Hoppas att ni föräldrar har möjlighet att lämna era barn på Lassalyckan kl. 8.00. Vi går tillbaka till skolan runt 11 och äter lunch ca kl. 12 på skolan. Var snälla och maila oss om ni inte kan samordna skjuts till Lassalyckan. I så fall fixar vi det. De som önskar får denna dag ta med sig en frukt, smörgås och något att dricka.

Torsdagen den 29 mars är det maskeraddag i klassen. Under denna dag kommer vi att leka lekar, pyssla och ha roligt ihop. De som vill får klä ut sig! Till lunch kommer vi att äta en god påsklunch!

	v. 10	v.11	v. 12	v. 13	v.14
måndag		Studiedag			Påsklov!
tisdag	konstutställning	Längdskidor			
onsdag	Idrott		Idrott	Idrott Läsläxa	
torsdag				Maskerad svenskläxa Utvärdering!	
fredag	läsläxa matteläxa	läsläxa svenskläxa	läsläxa matteläxa	Långfredag	

Glad påsk!
Önskar
Johanna och Anton